

gençİMO

Ocak 2014 Sayı: 1



s:1

genç-İMO Ek Bülten 1



#direnMühendis #direnTMMOB

Gezi Direnişini Konuşuyoruz
Cemal Ahmet Akçakaya ile Söyleşi

Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın!
genç-İMO 6.Dönem Öğrenci Konseyi

Röportaj
Taner Yüzgeç

Masaldı Gerçek Oldu
genç-İMO 6.Dönem Öğrenci Konseyi

Neden Yol İstemiyoruz
100.Yıl İnsiyatfı

Merhabalar,

Bizler genç-İMO 5. Yaz Eğitim kampına ilişkin çalışmalarımızı sürdürürken Haziran ayında gezi direnişi birdenbire ülkemizin gündemine oturdu. Çoğumuzun sadece okuyup dinlemekle yetinmeyip bizzat katıldığı, "direndiği", dilini yutmuş medyaya karşı hepimizin adeta birer basın mensubu olduğu, ana akım medya ile sosyal medyanın hayatımızda yer değiştirdiği o günlere dair; yaşanan süreci size aksettirmeye çalıştık ve buram buram Haziran direnişi kokan ek bültenimizi hazırladık. Teknik öğretmenlere mühendislik yolunun açılması ile ilgili yazılarımızın da yer aldığı ek bültenimizi ilkin 5. genç-İMO Yaz Eğitim Kampına katılan arkadaşlarımızla paylaştık. İkinci ek yayılımımız ise önceki bültenlerimizde yer alarak oldukça dikkat çeken ve ilgi gören "staj defteri" bölümünün genişletilmesi ile oluştu. genç-İMO 6. Dönem Öğrenci Konseyi olarak umarız ki yaptığımız bu değişikliklerden memnun kalırsınız.

Son olarak 7. genç-İMO bülteni ve ek yayınları ortaya çıkarken emeği geçen herkese teşekkürlerimizle...

genç-İMO Öğrenci Konseyi



TMMOB

İnşaat Mühendisleri Odası

Necatibey Cad. No: 57, Kızılay / Ankara

Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 294 30 88

E-posta: imo@imo.org.tr - www.imo.org.tr

İÇİNDEKİLER

Gezi Direnişini Konuşuyoruz
Cemal Ahmet Akçakaya

- 3 -

Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın
genç - İMO

6.Dönem Öğrenci Konseyi

- 8 -

Röportaj
Taner Yüzgeç

- 10 -

Masaldı Gerçek Oldu
genç - İMO

6. Dönem Öğrenci Konseyi

- 14 -

Neden Yol İstemiyoruz
100.Yıl İnsiyatifi

- 16 -



Taksim dayanışma platformu ne zaman ve nasıl kuruldu?

Öncelikle TMMOB bileşenleri olarak 2011 yılında ilk İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu planı ortaya attığında biz itirazımızı ortaya koyduk, Mimarlar Odası sekreteryasında bir platform oluşturulmasına karar verildi, bu platform çeşitli diğer siyasi partilerden ve örgütlerden destekler aldı. Bunun yanında sivil toplum kuruluşlarının ve çevre derneklerinin içinde bulunduğu platformu kurduk ve bu platformla birlikte yasal yollarla hem gösterilerle hem hukuksal anlamda itirazlarımızı eleştirilerimizi dile getirdik. Halkı imza kampanyalarına davet ettik, bu kampanyalarla yürüyüşler yapıldı yine 3.köprüye karşı insan zincirleri oluşturduk.

Halkın bu tepkisini nasıl karşılıyorsunuz?

Halkımızdan tabii ki ümidimiz vardı. Çevreye duyarlı olduğumu bu olaylara sessiz kalmayacaklarımızı biliyorduk. Fakat son olayda halkın tepkisinin sebebi zulmedilenin yanında olmasından kaynaklanıyor. 31 Mayıs sabahı sadece çadırlarında uyuyan veya kitap okuyan kitleye biber gazıyla yapılan müdahaleyi sosyal ortamdan izleyen halk taksime akın etti ve taksim sivilleşti. Bu şekilde sivilleşen halk doğaya sahip çıktığını taksimi baştan ayağa temizleyerek gösterdi. Kalabalık sadece gezi parkı için burada değildi gezi parkı sadece kıvılcımın çakıldığı yerd. Maalesef ülkemizde sadece gezi parkı değil üçüncü köprüde HES' ler de rant elde edilebilecek her yerde bu talanı görebiliyoruz ve buna TMMOB olarak karşı duruyoruz ve neden karşı çıktığımızı açıklıyoruz.

Gezi Direnişini Konuşuyoruz

O alana AVM yapılmasına mı karşıyorsunuz?

Bizim meydanın yayalaştırılmasına itirazımız yok ama rant alanı olarak oraya AVM yapılmasına da cami yapılmasına da hep-sine karşıyız oraya ne yapılırsa yapılsın yok edilen şey doğa olduğu için karşıyız. O park yayalaştırılıyorsa ilk başta genişletilmesi gerekir. O parkı genişletmeyi düşünmek gerekir belki İngiltere'deki Hyde park gibi o parkın da demokratik çerçevede her görüşten insanın sesini duyurabilmesi için miting alanı olması gerekir. Bunun için hala geç değildir hükümet bunu görmeli ve bu planı ona göre revize etmelidir.

AKM'nin yıkılmasını ele alalım içine o kadar bakım o kadar masraf yaptıktan sonra orayı da yıkmak esasında kamu malına zarar vermektir ve suçtur biz buna da karşıyız.



Halk yalnızca Gezi Parkı'ndaki talan için mi sokağa çıktı?

İnsanlar özgürlüklerine yapılan müdahalelerden dolayı dışarı çıktılar. Benim gözlemim şu ki; hükümet torba yasalarla halkın incelemesine fırsat vermeden hak verme iddiasıyla özgürlüklere müdahale ediyor. Buna örnek olarak 12 Eylül referandumunu verebiliriz. Elbette bu torba yasalarda iyi maddeler var ama yaptıkları bu iyi maddelerle torba yasanın reklamını yaparken diğer maddeleri aradan çıkarmak. Biz bu torba yasalara da karşıyız.

Halkın bu kadar uzun bir süre boyunca hala bir arada olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bugün direnişin 12.günü ve halk hala akın akın geliyor. TMMOB yürüyüşüne çok sayıda insan katıldı. Bir araya gelmez denilen gruplar örneğin birkaç hafta önce kanlı bıçaklı olan taraftar grupları bir araya geldi. Halk özgürlüğü kısıtlanan her canlı gibi kapana kısılmıştı ve kapıyı kırabileceği bir yer gördü ve nefes almak istedi. Bu nefes almayı alana çıkararak gösterdi ve halkın nefes alabileceği yerler parklardır. Bu benzetimden yola çıkarak o parkın hiç bir şeye dönüştürülmeden daha da genişletilip halkın özgürlüğünü temsil eder halde hatta belki bir heykelle o alanın mutlaka park olarak kalması gerekmektedir.

Gezi Direnişini Konuşuyoruz

Hükümetin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hükümet eğer “insanların özgürlüklerini nasıl kısıtladım?” sorusunu kendisine sorarsa ulaşacağı cevap “%50'nin hükümetiyim.” olacaktır. Bu %50'nin özgürlüğünü sağlarken toplumumuzdaki birçok manevi değeri görmezden geldi. Her hükümetin bu değerlere önem vermesi gerekir. Buradan çıkarılacak değerli sonuç hiç kimsenin bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamaya hakkı yoktur ve halk şu an özgürlüğünü istiyor.

Toplum için alınan kararlarda hükümet nasıl bir tavır takınmalıdır?

Bundan sonra şehircilikle ilgili bir plan yapılıyorsa bu mutlaka Şehir Plancıları Odası'na danışılmalı ya da inşaatla ilgili proje yapılıyorsa bu İnşaat Mühendisleri Odası'na sorulmalı. Bu kötü bir durum değildir. Bu alanlara yıllarını vermiş birçok araştırma yapmış insanların söylemlerine önem verip dinlemek gerekmektedir. Bizim istediğimiz kendi meslek alanlarımızda söz sahibi olmak. Aynı şekilde halk da kendi özgürlüğünde söz sahibi olmak istiyor.

Bu yüzden haklın özgürlüğünü kısıtlayıcı konularda halka danışılması gerekiyor.

Milletvekillerinin de kendi parti kuruluşları yerine onlara oy veren halkın sözcüleri olması gerekiyor. Halk istemiyorsa halkın vekili o karara oyunu vermemelidir. Halkın bu baskılarla yıllarca sustuktan sonra yeri geldiğinde 'duran adamlarla' protestolarla nöbetlerle parklarında çadırlarında isteklerini dile getirmesi baskılardan yılmışlığın zulümden kaçışın göstergesidir. Bir hükümet insanların ne zaman çocuk doğuracağına veya içki içeceği-ne karar veremez.



Gezi Direnişini Konuşuyoruz

Hükümet 'iki ayaşın anayasası' diyerek tek bir maneviyat tanıyor olabilir halbuki bizim de farklı görüşten bir çok üyemiz var ama biz tüm bu üyelerimizin maneviyatına saygılıyız. Arzu ettiğimiz şey; hükümetin bütün toplumun hükümeti olduğunu hatırlaması.

TMMOB'un bu olaylardaki yeri nedir?

TMMOB halkın zararına olan her meselenin karşısında durur. Biz bu toplum için mühendislik ve mimarlık yapıyoruz dolayısıyla halkın sorunu bizim de problemimizdir. Halkımız görmeden kabul ettirilmeye çalışılan yasalar varsa bunları halkımıza göstermek bizim hakkımız ve görevimizdir. Bu sebepten bu protestoların yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu talana karşı tüm TMMOB bileşenleri olarak bir arada olacağız. Açıkçası meydanlarda TMMOB ve platform olarak az sayıda olduğumuzu düşünüyordum. Ben bu kadar bir tepki beklemiyordum.

Fakat genel olarak insanlar bu kadar baskıya böyle bir tepkinin geleceğini bekliyorlardı. Halkın böylesine özgürlüğünü arzu etmesi mutluluk verici bir şeydir.

TMMOB yalnızca mühendis ve mimarları ilgilendiren teknik meselelerin mi karşısında durur?

TMMOB 4+4+4 sistemine karşı yapılan protestolarda da, işçi sınıfının yanında da "mühendisler mimarlar da işçidir" diyerek her zaman yerini aldı. Benim eleştirim halk tarafından iyi anlaşılammış olmak olabilir. Hükümet 2011 senesinde "neredeydiniz?" dedi fakat biz o zaman da sözümüzü söylemiştik. TMMOB bu mesele ilk gündeme geldiğinde de karşı durmuştu ve bugün haklı olduğunu ispatladı. Bu TMMOB adına sevindirici bir olaydır. Eğer bunu halkımıza doğru gösterebil-

diysek halkımızın da artık bizim politikalarımızda yanımızda olacağını düşünüyorum.



Gezi Direnişini Konuşuyoruz

Peki böyle bir örgütlülüğü TMMOB sağlayabilir miydi?

Bugün burada oldukça apolitik ve çeşitli bir kitle var, manevi değerleri farklı olan birçok insan var. TMMOB' un eksikliği böyle bir kitleye ulaşamamış olması olabilir. Medyanın burada olmadığını hepimiz gördük. Yine TMMOB olarak bizim hiçbir görüşümüz medyada yer bulmazken aleyhimize bir görüş hemen yer buluyor.

TMMOB yasası çıktı hemen ona bir kılıf uyduruldu.

İyi bir yasaymış gibi gösterildi aksine ranta karşı duranları susturmak içindi. Halkımız o günde bizi yalnız bırakmadı. Umarım halkımızın TMMOB 'a olan inancı da bu süreçle artar. Belki biz kendimizi yeterince tanıtamadık ama uzun basın bildirgeleri yerine vurucu kelimelerle ve sade cümlelerle halka ulaşmak gerekir. Buda bizim adımıza bir çıkarım olabilir. Teşekkür ederim.

genç-İMO 6. Dönem Öğrenci Konseyi



Bu sözü hemen her yerde duyarız, ne acı. Ama Alman rahip Martin Nemoer'in sözü, bu yılanları kovalamazsak bir gün dönüp bize de dokunacaklarını kanıtlıyor: "Almanya'da önce komünistleri yok etmek için geldiler. Ses çıkarmadım çünkü komünist değildim. Sonra Yahudileri yok etmeye geldiler. Ve yine ses çıkarmadım. Çünkü Yahudi değildim. Ardından sendikacıları yok etmeye geldiler. Ve ses çıkarmadım, çünkü sendikacı değildim. Sonra Katolikleri yok etmeye geldiler. Ve yine ses çıkarmadım. Çünkü ben bir Protestandım. Sonra beni yok etmeye geldiler. Ve o an geldiğinde, geriye sesimi duyuracak kimse kalmamıştı.." Ses çıkarmadığımız, durduğumuz, sustuğumuz her an düşlediğimiz dünyadan bir adım daha uzaklaşıyoruz...

Şüphesiz her insanın düşlediği bir dünya vardır. Kimisi büyük Osmanlı hayaliyle yanıp tutuşur, kimisi koşulsuz şartsız AB üyeliği ile refaha ermeyi düşler, kimisi cumhuriyetin kurucu felsefesine hayrandır... Kimisi ise eşit, sınıfsız, demokratik, paylaşımcı ve özgürlükçü bir ülke arzular. Tüm bunlar arzulanır ama Türkiye'de genel bir problem baş gösterir, ilkesizlik. Herkes kendisinin hak ve özgürlükleri konusunda hassas olur ancak başkalarına aynı hassasiyeti göstermez.

'Hayat tarzımıza müdahale ediliyor' diyen kesimler aşağı yukarı bütün kesimlere yapılan müdahaleleri ya alkışlar, ya destek verir veya kayıtsız kalır. Ülkede hukuk olmaması da bunu besler. Sonuçta ülkemiz kendi kendini kıyma makinasında çeken bir ülkeye dönüşür. Bu kaos ortamında uluslararası sermaye destekli siyasi iktidarlar ülke topraklarını ranta açarlar. Mesleki denetimsizlik baş gösterir. Mesleklerimiz hızlı bir şekilde itibarını kaybeder. Teknik Öğretmenler mühendis olma yolunda hızla ilerler. Doğal yaşam alanları acımasız ve hunhar bir şekilde tahrip edilir. Karadeniz'de bir vadi üzerine 12 ayrı HES yapılmak istenir. Türkiye'nin 3 ayrı yerine pahalı, kirli, verimsiz, gelişmeye müsait olmayan eski, hantal ve tehlikeli bir teknoloji olan Nükleer Enerji Santralleri inşa edilmek istenir. Şehirlerimizin, yaşam alanlarımızın ortasına, yeşil alanlar yok edilerek onlarca AVM dikilir, binlerce konut inşa edilir.



Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın!

Bu sorunlara bilimsel çözümler üreten meslek odaları ağır bir baskı altına alınır. Sonuçta ekonomimiz gelişir tabi ki! Ekonomimiz gelişir(!) de demokrasimiz hiç durur mu? Tutuklu öğrenci sayısı 2500'ü geçer. Sanatçılar, gazeteciler ve siyaset adamları da cabası. Tüm bunlar karşısında halk kitlesel olarak bir türlü harekete geçmez, geçemez.

Sonra bir şey olur, bir mucize. Birkaç çevreci yurttaşın Taksim'deki ufak direnişi ülkeyi saran bir başkaldırıya dönüşür. '3 tane ağaç' bardağı taşıran son damla olur. 'Mesele ağaç meselesi değil' diyen yandaş medya farkında olmadan doğru bir şey söyler. Gezi Hareketi bu devlete ve sisteme karşı bir direniş, toplumun bir alternatif örgütlenme denemesine dönüşür. Fikir ve örgütlenme özgürlüklerini kısıtlayan devlete ve uygulamalarına karşı, Gezi Parkları ve forumları bu özgürlüklerin sınırsızca kullanıldığı ve kullanımının garanti altına alındığı özgürlük adaları olur. Sonuçta insanımız ilkesizliğin farkına vararak İngiliz filozof John Stuart Mill'in: "İnsanlık herkesin kendi istediği gibi yaşamasına tahammül gösterdiği zaman, kişileri başkalarına hoş gelecek şekilde yaşamaya zorladığından daha büyük kazanç elde eder" görüşünü içselleştirir. Her şeyden önce bu devlete karşı alternatif bir devletten söz edilir. Forumların başını çekenler ise meşhur 90'lı nesil olur. Hani şu Pokemonlarla büyüyen, saatlerce bilgisayar başında GTA Vice City oynayan, cipslerden çıkan tasoları biriktiren ve çokta fazla politik bir derdi olmayan 90'lı nesil...

Ülkemizdeki bu hareketlenme özellikle üniversiteli gençleri politikleştirilmesi bakımından çok önemli bir hale bürünür. Dünyadaki hemen hemen bütün ilerici, demokrat ve özgürlükçü hareketlerin üniversite hareketlerinden beslendiği aşikardır. Bu yüzden ülkemizin demokrasi mücadelesi üniversite hareketlerine muhtaçtır.

Bizlerin genç-İMO olarak bu gelişmelere yaklaşımımız ise, mesleğimize sahip çıkmak ve kimseye peşkeş çektirtmemek, alanımızda toplumsal duyarlılığı bulunan yetkin birer toplumcu mühendis olarak çalışmalar yapmaktır. İdeolojik olarak da demokratlar ve demokrat olmayanların saflarını netleştirmeye yönelik politika yapmaya çalışmaktır. Tüm bu mesleki ve ideolojik yaklaşımlara hizmet edecek, destek olacak ve yanımızda yer alacak üniversiteli genç-İMO'cu arkadaşlarla iyi bir kamp geçirmek dileğiyle



genç-İMO 6. Dönem Öğrenci Konseyi



TMMOB yetkilerini kısıtlayan yasa değişiklikleri ilk olarak ne zaman gündeme geldi?

Aslında TMMOB'yi güçsüzleştirme girişimleri 12 Eylül askeri darbesiyle başlamıştır. Kamuda çalışan teknik elemanların Oda üyelikleri zorunlu olmaktan çıkarılmış, TMMOB'nin üye ile kurduğu ilişki zayıflatılmak istenmiştir. Bu girişimin ardından Devlet Denetleme Kurulu'nun 2009 yılında meslek odalarıyla ilgili yayımladığı rapor hareket noktası yapılarak art arda çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), yönetmelikler ve yasalarla TMMOB'nin yetkileri daraltılmıştır. Sırasıyla 648 sayılı KHK, 3 Nisan ve 14 Nisan 2012 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği" ve "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği",

Yapı denetimi hakkında hazırlanan torba yasa ve son olarak 10 Temmuz 2013 tarihli Torba Yasaya son anda sıkıştırılan 3194 sayılı İmar Kanunu'ndaki değişiklikle TMMOB ve bağlı Odaların yetkileri sınırlandırılmıştır.

AKP hükümeti bu yasayla ne yapmaya çalışıyor? Asıl amacı nedir?

Siyasi iktidar serbest piyasa ekonomisi önünde engel teşkil eden tüm yapıları ve kurumları ortadan kaldırma niyetindedir. Nitekim son dönem yapılan yasal değişikliklere bakıldığında, kamusal yaşamın serbest piyasanın istekleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldığı görülecektir. TMMOB'nin yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemeleri de bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir.

Başka İstanbul olmak üzere rantın yüksek olduğu şehirlerde kamusal alanların ulusal /uluslararası sermaye gruplarına servis edilmesine TMMOB ve bağlı Odalar kamusal sorumluluk gereği karşı çıkmıştır. TMMOB'nin en son Gezi Parkı talanına karşı çıktığı bilinmektedir.

Hafızaları tazelemek adına birkaç örnek daha vermek gerekirse, Gebze-Orhangazi - İzmir otoyolu, Marmaray projesi, üçüncü köprü, kentsel dönüşüm projeleri, Dubai Şeyhi El-Maktum'un Levent Projesi, Galataport Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali TMMOB'nin çevre, kamu yararı, tarihi dokunun korunması adına karşı çıktığı projelerin bazılarıdır. Bu örnekleri sıraladığımızda iktidarın "ayağına bağ olan" TMMOB'yi neden yetkisizleştirmek istediği sanırım daha iyi anlaşılıyor.

Bu yasayla alınan yetkiler neler?

Bu yasayla Anayasa'nın ve 6235 sayılı Yasa'nın açık hükmü ile Meslek Odalarına verilen yetkiler yok sayılmıştır. Meslektaşlarımızın gerçekleştirdiği projeler üzerindeki mesleki denetim kaldırılmıştır; idarenin faaliyetleri

kamu adına denetlenmeyecektir; idarenin toplumsal yarar ilkesiyle çelişen uygulamaları denetime tabi tutulmayacaktır; Odaların gelirlerine önemli oranda el konulmaktadır; mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında ve eser olmaktan çıkarmıştır. Ayrıca Odaların üyeleriyle ilişkileri zayıflatılmak istenmektedir.

Bu yasa TMMOB'yi, üyeleri ve halkı nasıl etkileyecek?

Mesleki denetimin, meslektaşların faaliyetlerinin denetlenmesi, kamu güvenliği ve güvenli yapı üretimi bağlamında olumlu sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Türkiye bir deprem ülkesidir; depreme dayanıklı, nitelikli yapı üretilmesi vatandaşların talebi olduğu gibi meslektaşlarımızın da görevidir.

Mesleki denetimin kaldırılması; nitelikli yapı üretmekle sorumlu proje müellifi meslektaşlarımız ile nitelikli yapı talebinde bulunan vatandaş arasındaki ilişkiyle anlamına kavuşan yapı üretim süreci, her iki muhatabın da mağduriyetine yol açacaktır. Haksız rekabet derinleşecek, imzacı veya sahte mühendisler çoğalacak, etüd ve proje hizmetlerini maliyet artışı olarak değerlendiren ve kar hırsıyla her türlü denetimden imtina eden vasıfsız müteahhitlerin önü açılacaktır.





9 Temmuz 2013 gecesini başta TMMOB olmak üzere hiçbir kurumdan görüş almaksızın, baskın yapar gibi kamuoyunun bilgisinden kaçırarak mühendislik-mimarlık alanına müdahale eden bu yasanın çıkarılması, çağdaş siyaset anlayışına, demokrasiye sığmamaktadır; yasayı çıkarana da bu tarzı savunamayacakları, o nedenle oldu bittiye getirdiklerini düşünüyorum.

Odalari işlevsizleştirmeye çalışan bu tür hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Siyasi iktidar sosyal devlet olgusundan, kamusal yarar ilkesinden kurtulmak istemektedir. Bu bağlamda devletin asli görevlerinden olan eğitim, sağlık hizmetlerinden tutun da kentlerin kamusal alanlarına, tarihi mekânlara, su politikalarına, konut politikalarına ka-

dar her alanda liberal anlayışı hâkim kılmak istemektedir.

Liberal politikaların hayata geçirilmesi noktasında engel teşkil eden kurumlar, örgütler bu noktada işlevsizleştirilmek istenmektedir.

Bu hareketlerin TMMOB'nin her zaman halkın yanında olmasıyla ve Gezi Direnişinde aktif rol üstlenmesiyle ilgisi var mıdır?

Elbette işlevsizleştirmenin temel nedeni, TMMOB ve Odaların rant, talan ve yağma odaklı politikalara kamu yararını gözetenek karşı çıkmasıdır. Siyasi iktidar yaklaşık 4 yıldır TMMOB'yi yürüttüğü çalışmalar nedeniyle "cezalandırmaya" çalışıyordu.

TMMOB'yi büyük rantların döndüğü kentsel dönüşüm projeleri önünde tabir yerindeyse bir ayak bağı olarak görüyordu. Ancak TMMOB, siyasi iktidarın saldırıları nedeniyle geri adım atmamış ve temel varlık nedeni olan ilkelerini asla tartışmaya açmamıştır.

Bunun bir gereği olarak Gezi Parkı'na yapılmak istenen AVM'ye ve Topçu Kışlası projesine de karşı çıkmıştır. Siyasi iktidar bu nedenle TMMOB'ye karşı acilen bir operasyon düzenlemiştir. Bir gece yarısı 'yangından mal kaçıracasına' TMMOB'nin yetkilerini kısıtlayan yasayı Meclis Genel Kurulu'ndan geçirmiş ve yine aynı günlerde Taksim Dayanışması katılımcıları TMMOB üye ve yöneticilerini gözaltına almıştır.



TMMOB'ye yapılan bu çirkin saldırılara karşı neler yapacağız nasıl bir örgütlenme izlemeliyiz?

TMMOB yaklaşık 500 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük, en köklü meslek örgütlerinden biridir.

Sistemin örgütlenmeyi engelleme girişimlerinde bulunduğu, bireyleri yalnızlaştırıp güçsüzleştirme çabası içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu noktada üye ile Oda ilişkilerinin korunması ve devamlılığı ayrıca meslek ilkelerinin ve etik değerlerin sürdürülmesi önem taşımaktadır.

Gelişmiş ülkelerde mesleki hak ve sorumlulukların korunması meslek örgütleri ile sağlanırken, ülkemizde bunun tam tersinin tesis edilmek istenmesi kabul edilir değildir ve iktidarını sağlamlaştırmak isteyenler dışında kimsenin yararına da değildir.

Üyelerimizin, sağlıklı yapılaşma ve nitelikli mühendislik - mimarlık hizmeti almak isteyen vatandaşların ve kamu sorumluluğunun devamını isteyen kesimlerin bu dönemde TMMOB'yi ve Odaları yalnız bırakmayacaklarını düşünüyoruz. Biz bu destekle, kamusal sorumluluk anlayışıyla ve bilim ile tekniğe olan inancımızla örgütümüzü savunmaya devam edeceğiz ve bu haksız uygulamalar eninde sonunda elbette sona erdirilecektir.

“herkesin her şey olduğu bir ülkeyi anlatırken hiçbir şeyin şarkısını dinlemek”



Bir varmış bir yokmuş eski zamanlarda bir mühendislik fakültesi varmış. Bu fakülteden mezun olan öğrenciler mühendislik mesleğine sahip olurlarmış. Öğrenciler okullarını o kadar çok severlermiş ki zorlu ders geçme sistemlerine rağmen, inşaat halindeki laboratuvarları olmayan okullarına rağmen, parasız ve sıkıntı içinde yaşadıkları öğrenci evlerini bile bir kenara koyup bu ülkeye değer katma hevesleriyle çalışmaya devam etmişler. Kralın etrafındakiler bir yasa hazırlamışlar. Bu yasaya en çok destek verenlerin başında ise kraliyetin eski milli futbolcularından birisi varmış. Kendisi mühendislik hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamasına rağmen, futbolculuk sırasında birkaç stadyum inşaatını uzaktan izlemesi sebebiyle bu konuda söz söyleme yetkisi varmış. Yaptığı çalışmalar sonucunda bundan 20 sene önce çıkarılan bir yasaya dayanarak teknik öğretmenlere mühendislik hakkı verilmesini istemiş ve tabii ki tereddütsüz kabul edilmiş. Şimdi üzerine konuşacağımız masalda aslında tam da bu şekilde başladı. Masal diyorum çünkü böylesine bir uygulama

ama ancak masal kitaplarında olur. Masallar ilkokuldan beri ; günlük hayattan sıyrılarak, insanların muhayyilelerinde tabiat ve gerçek dışı alemde yaşattığı kahramanların hikayesi olarak tanımlanır. Yapılan her hangi bir işin de uygulanabilir ve kabul edilebilir olmasının ön koşuluyla da aynı noktada keşişir masal olmak yada olmamak. Bir meslek düşünelim kendisini sahip olduğu teknik bilgiyi insanlık için kullanan kişi olarak tanımlasın; üretim süreçlerinde, eğitim süreçlerinde sistematikini oluşturan piramidin en tepesinde bilim ve kamu yararı olsun. Bu mesleğin her alanında çalışma yürüten 60 senelik bir meslek örgütü olsun. Bir de mühendis yetiştirmek için kurulmuş 100 seneyi aşkın süredir hizmet veren üniversiteleri olsun. Bitmedi birde yüz binlerce bu mesleği yapan insanlar olsun, ama bu saydıklarımın hiç birine meslekleriyle ilgili yapılan hiçbir değişiklik sorulmasın. Size soruyorum gerçeklik bunun neresinde ? Şuan yazıyı yazarken Bandista 'dan hiçbir şeyin şarkısını dinliyorum. Biraz garibime gitti herkesin her şey olduğu bir ülkeyi anla-

Masaldı Gerçek Oldu

tırken hiçbir şeyin şarkısını dinlemek. Tamam hiççiler (nihilistler) gibi iradenin özgürlüğünü, bilginin imkânını, ahlâkı ve tarihin mutlu sonunu reddedelim demiyorum da herkes de her şey olmayı versin be güzel kardeşim. Bu ülkenin yarınları yetiştirmek için alın teri döken öğretmenlerimizin mesleği tabi ki bizler için değerli ve bir o kadar da özel bir yere sahiptir. Onların sorunlarında ihtiyaçlarında farkındayız. Ancak sorunlarının onlara mühendislik hakkı vererek çözmek bilimi ve akademiye hiçe saymaktan başka bir şey değildir. Her mesleğin kendine ait bir eğitimi, işleyişi ve gelişimi vardır. Bu yüzden meslekler ancak kendi sistematik eğitimleriyle bu işleyişi devam ettirebilirler. Biz bu yüzden kendi mesleğimize sahip çıkarken öğretmenleri de mesleklerinin itibarını korumaya çağırıyoruz. Bugün mühendislik eğitiminin bir çok sorunu bulunmaktadır. Plansızca açılan yeni üniversitelerin hem fiziki ve hem de teknik anlamda eksikleri ortadayken, öğretim görevlisi sayısı yetersiz kalırken, laboratuvarların eksikleri ortadayken yani top yekün mühendislik eği-

timine dair düzenlenmesi gereken bir çok şey varken bir de kamunun yapı güvenliğini de tehdit edecek böyle bir kararın alınması akla mantığa sığmayacak ve bilimsellikten uzak bir anlayışın tezahüründen başka bir şey değildir. Mevcut mühendisler işsizlikle, güvencesizlikle boğuşurken düşük ücretli işlerde çalışmaya mecbur bırakılırken birde üstüne mühendislik tamamlama programıyla öğretmenlere mühendislik hakkı vermek tüm bu sorunları iyice arttıracaktır. Hayatta değişmeyen tek şey değişimin kendisi derler, ancak bu kararı alanlar sanırım bu sözü biraz yanlış anladılar. Bilimde değişim daima ileriye dönük ve sistemli olur. Bu yüzden bilimi halk için kullananların mesleği hakkında bu anlayışı hiçe sayan kararlar almak sorun üstüne sorun ekleyecektir. Bizler mühendislik öğrencileri sadece kendi şahsi menfaatlerimiz için değil bilim için, kamunun yapı güvenliği için mesleğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir varmış, bir yokmuş, Allahın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellâl iken, pire berber iken, ben on beş

yaşında iken, anamın babamın beşiğini tıngır mıngır salları iken, var varanın, sür sürenin, destursuz bağı girenin hali budur hey!

Dedim ya masal işte..

genç - İMO

6.Dönem Öğrenci Konseyi



Mahallemizden ve ODTÜ arazisinden Gececek otobanı neden istemiyoruz?

Melih gökçek bir kördüğüm haline getirdiği ankara trafiğine çözüm olarak mahallemizden geçmesi planlanan bir otoban öneriyor. Bu otoban mahallemiz ve ODTÜ için ne anlama gelecek?

1. Birinci derece dağal sit alanı olan ODTÜ ormanında binlerce ağaç kesilecek.
2. 100. Yıl ve Çiğdem mahalleleri ikiye bölünecek.
3. Sakin ve huzurlu mahallemiz günde 40 bin aracın geçeceği otoban nedeniyle egzoz dumanı ve gürültüye boğulacak.
4. oluşacak rant sonucu güzide mahallemiz yeşilin olmadığı ve dev bloklarla kaplı bölgeye dönüşecek. Yani mahallemiz Çukurambarlaşacak. Kira artışları nedeniyle mahalledeki kiracılar sürgüne gidecek.
5. İşçi Blokları Mahallesi kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilecek. Ancak bu durum daire sahiplerine yaramayacak. Daire sahipleri borçlandırılarak mağdur edilecek.
6. Ankara'nın akciğeri olan ODTÜ ormanının yeni yollarla bölünüp yok edilmesinin önü açılacak.
7. Dahası bu yol Ankara'nın trafik sorununu da çözemeyecek.

Peki neden çözmeyecek?

1. Büyük kentlerin trafiği ancak toplu taşımanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla çözülebilir. Öncelikle ana arterlere metro yapılması ve bu metro sisteminin otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarıyla entegre edilmesi gerekmektedir. Ancak Gökçek 1997'den beri bir metre dahi metro yapmayı, mantıksız alt üste geçitlerle otomobil kullanımını özendirmiştir. Sorunun kaynağı buradadır.
2. Toplu taşıma geliştirilmediği gibi plansız şehircilik uygulamalarının bir parçası olarak bütün ana arterlere AVM yapılmasıyla trafik sorunu daha da büyümüştür. Bu nedenle çözüm yeni yol açmak değil planlı şehirciliktir.

100. YIL  **İNİSİYATİFİ**

**'elbet bir bildiđi var bu çocukların
kolay deđil öyle genç ölmek
yeşil bir yaprak gibi yüređi
koparıp ateşə atmak
pek öyle kolay deđil
hem öyle bir ağaç ki şü yaşamak
denilen şey
her bahar yeniden yeniden tomurcuklanır da
yalnız bir bahar çiçeklenir
a benim gülüm!'**

Hasan Hüseyin Kormazgil

(Hasan Hüseyin Kormazgil'in Kızılırmak şiirinden alıntıdır)

TMMOB'ye

DOKUNMA

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ